

Reuze-ei op de Biezenkring



Thijn en Teijn uit de groep van Edith ontworpen een vangnet met behulp van Knex.

Op de Biezenkring zijn de groepen 1, 2 en 3 al een paar weken in de ban van het thema dinosaurussen. Dit thema sluit perfect aan bij het thema van de Kinderboekenweek 'en toen', die deze week begonnen is.

Het begon allemaal op maandag 7 september, toen de kinderen in de gang en in de klaslokalen grote pootafdrukken vonden. Dinsdag lag er in iedere groep een leeg nest, op woensdag zat er een gekleurd reuze-ei in, op donderdag was het ei opengebarsten. Ondertussen werd er druk gespeculeerd en werd er volop onderzoek

verricht: wat heeft zulke grote potten en komt ook nog uit een ei? In groep 1-2 van Willeke werd stellig beweerd dat het een alien was. In groep 1-2 van Edith werd gedacht aan minstens 4 babyvogels die uit zo'n groot ei kwamen en in de groep van Maud moest het wel een struisvogel zijn. Donderdag wisten we nog steeds

niet wat het was. Onze huishoudelijke hulp schrok zich vrijdags dan ook een hoedje. Ze zag ineens iets wegschieten toen ze aan het stofzuigen was. Gelukkig was er even een moment om een foto te maken. Helaas stond er maar een klein stukje op de foto. Toen de kinderen maandag deze foto zagen moest er wel iets gemaakt worden waarmee we het konden vangen. Op de Biezenkring wordt volop aandacht besteed aan het ontwerpend en onderzoekend leren. Na een flinke brainstorm, ontstonden er volop ideeën over hoe we dit probleem zouden kunnen oplossen.

Realiseren

Daarna werd er een ontwerp getekend. Vanuit dit ontwerp werd in 1 groep een kasteelval gemaakt, een andere groep maakte een vangnet en de derde groep maakte een reuzeval met stoelen, touwen en lappen. Het was mooi om te zien dat de kinderen er gaandeweg zelf achter kwamen welke materialen ze nodig hadden om het ontwerp te realiseren. Uiteindelijk werd er nog een boterham in de val gelegd. Op dinsdagoch-

tend was de verbazing groot! In iedere groep was een babydino "knuffel" gevangen. De kinderen wilden hem meteen een naam geven, even lekker vasthouden en knuffelen. Op woensdag mochten de kinderen zelf allerlei Dino's mee naar school brengen. De komende weken leren de kinderen van alles over het leven van Dino Tje, Dino Snuffie en Dino Dick.

Op de hoogte blijven

We maken met drie groepen een werkende vulkaan en de kinderen gaan als archeoloog aan de slag om botten en andere skeletonderdelen op te graven. Uiteindelijk sluiten we het thema op een ludieke en gezellige manier af. Het lied: "Ik werd wakker als een dino", mag daar niet bij ontbreken.

Ook de ouders worden uiteraard van alles op de hoogte gehouden. Door middel van foto's op het ouderportaal konden ze het hele verhaal rondom de babydino volgen en de afsluiting zal worden gefilmd zodat de ouders in de coronatijd ook volop betrokken kunnen blijven bij dat waar hun kinderen mee bezig zijn.



De kinderen van groep 1-2 en 3 vonden een gekleurd reuze-ei in het nest.



Alle kinderen wilden Dino Tje even