

Drempels Weg bij De Hoef

Net als op locatie De Hugo mocht ook De Hoef, groep 7, deelnemen aan het project Drempels Weg. Een vaste groep bevlogen vrijwilligers zorgt al jaren voor dit project. Suzanne Sprangers leidde de klas door de ochtend heen. Het doel om meer begrip te krijgen voor mensen met een lichamelijke beperking is zeker behaald. Zoals een leerling wel goed omschreef: dit is een leuke ochtend, maar om nu altijd in een rolstoel te zitten of blind te zijn is toch minder leuk. Gelukkig hebben de leerlingen ervaren wat er allemaal wel mogelijk is. Hieronder het verslag van Janne en Elise...

Het was op maandag 25 februari 2019. Het was bij ons op school op OBS De Hoef in gemeente

Waalwijk. Je hoort over verschillende handicaps zoals blind zijn en een arm minder hebben.

ROLSTOEL-RACEN

Rolstoel-racen werd begeleid door drie volwassenen waarvan ik de naam niet meer weet, en hulphond Luna. Je ging in een rolstoel een parcours met verschillende obstakels afleggen. Maar je mocht wel oefenen. Daarna ging je het parcours afleggen op tijd.

GOALBALL

Goalball is een sport voor blinden.

den. En je speelt het met een bal met belletjes zodat de blinden horen waar de bal is. Je speelt het met teams van drie. Je ligt op je zij en als een teamgenoot de bal heeft ga je op je knieën zitten. Het publiek moet stil zijn anders horen de spelers de bal niet. Maar als er een doelpunt is gemaskerd dan mag je wel even julchen.

MET EEN HAND

Het werd begeleid door Anet-

te. Dit spel werd gedeeld in zes onderdelen, met een hand een snoeppapiertje openmaken, met een hand een appel of aardappels schillen, een plakje peperkoek afsnijden met een hand, je naam met je andere hand schrijven en een blouse aantrekken met een hand en twee knoopjes dichtdoen; en een fles openen met een hand en inschenken.

BLIND LOPEN

Het werd in twee onderdelen verdeeld, het lopen en braille voelen. Er werd een klein hindernisje neergezet en dat moest je blind afleggen en bij die hindernis moest je blind een glas inschenken. En je moest blind braille voelen. Het moeilijkst vonden wij Goalball en het leukst was rolstoelracen. En het meest indrukwekkend waren de verhalen van de mensen zelf.